

POLITIKERSPØRGSMAÅL

Spørgsmål nr.: 186-18
Dato: 14. november 2018
Stillet af: Torben Kjær (Ø)
Besvarelse udsendt den: 17. december 2018

Spørgsmål:

Den 14. november 2018 afholdes en såkaldt fuld-skalaøvelse Ragnarok i City 2 centret med involvering af Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Vestegns Polit, Østsjællands Beredskab, Beredskab Øst, Beredskabsstyrelsen samt andre samarbejdspartnere.

Jeg vil venligst bede om besvarelse af følgende spørgsmål:

1. Hvad er øvelsens formål, og hvad ligger der i begrebet fuld-skalaøvelse, når der samtidigt tales om øvelsesbaner, som tilfældige borgere ikke har adgang til?
2. Er alle beredskabets medvirkende på forhånd orienteret om øvelsen, dens indhold, antal involverede statister, disses "skader" eller på hvilket niveau i de enkelte beredskaber?
3. Hvor mange statister er involveret i øvelsen og med hvilke typer "skader", samt er der "dræbte" blandt "ofrene"?
4. Er der personer med diverse handicap blandt "tilskadekomne", som kræver særlige forhold for at kunne evakueres?
5. "Ragnarok" signalerer det værst tænkelige, så hvor realistisk vurderes øvelsen at være i sammenligning med en katastrofal ulykke på et travlt tidspunkt i City 2?

Svar:

Ad 1. Hvad er øvelsens formål, og hvad ligger der i begrebet fuld-skalaøvelse, når der samtidigt tales om øvelsesbaner, som tilfældige borgere ikke har adgang til?

Alle myndigheders beredskaber afholder årligt en fælles fuldskalaøvelse. Begrebet fuldskalaøvelse er – i modsætning til en planspils- og kommunikationsøvelse – en øvelse, der er så tæt på virkeligheden som muligt, dvs. at der øves med mennesker som figuranter, med markeringer af skader, med brug af objekter (bygninger, biler, tog, tunnelrør) samt mandskab og udstyr som ved en virkelig hændelse.

Øvelsens formål er at sikre, at alle beredskaber (politi, brand og redning samt regionens akutberedskab og hospitaler) er bedst rustet til at hjælpe borgere og til at interagere i det værste tænkelige scenarie.

Ad 2. Er alle beredskabets medvirkende på forhånd orienteret om øvelsen, dens indhold, antal involverede statister, disses "skader" eller på hvilket niveau i de enkelte beredskaber?

For at øvelsen Ragnarok bliver så realistisk som muligt, er deltagerne ikke informeret om indholdet i øvelsen. De er dog vagtsat til at deltage i øvelsen og ikke til en normal vagt.

En del af beredskabernes ledelser (indsatsledere, skadestedsledere og stabe) har forud for øvelsen været samlet til en gennemgang af principperne for øvelsen Ragnarok og nogle af de dilemmaer, der kunne forekomme.

Endvidere har der været afholdt planspilsøvelser, hvor beredskabers ledelser har skullet løse lignende opgaver ud fra et fysisk kort over et givent område. Ved planspilsøvelser er formålet at øve principper og ledelsen af de indsatte beredskaber med faglige dilemmaer og kommunikation. Det er kun ved fuldskalaøvelser, at al personale trænes og uddannes med figuranter, dagligt udstyr og i et set-up så tæt på virkeligheden, som det kan blive.

Ad 3. Hvor mange statister er involveret i øvelsen og med hvilke typer "skader", samt er der "dræbte" blandt "ofrene"?

Der deltog knap 150 sminkede figuranter, der skulle spille tilskadekomne kunder i City 2 og knap 150 ikke-sminkede figuranter, der skulle spille ikke-tilskadekomne almindelige kunder. Skaderne omfattede eksplosionsskader, skudsår, enkelte brandsår samt kvæstelser efter sammenstyrtninger af tunge objekter (kranieskader, brud på arm/ben/ryg).

Derudover har der været skader efter kemisk påvirkning såsom ammoniak-udslip (dvs. personer med vejrtrækningsproblemer).

Der har også været dræbte blandt ofrene. Dukker har fungeret som dræbte på stedet, mens figuranter har spillet rollen som personer, der afgik ved døden på behandlingspladsen.

Ad 4. Er der personer med diverse handicap blandt "tilskadekomne", som kræver særlige forhold for at kunne evakueres?

Figuranterne til Ragnarok har spillet forskellige roller med forskellige skader – herunder døvhed og nedsat syn efter eksplosion. Der har været en enkelt figurant, som har siddet i kørestol.

Herudover har der været figuranter med rygskader, der skulle transporteres på bære gennem handlebanen, hvilket vil svare til transport af en kørestolsbruger, der ikke kan komme igennem en sammenstyrtet bygning ved egen hjælp.

Når det har været muligt og forsvarligt, har Akutberedskabet i andre øvelser trænet med figuranter med forskellige handicap såsom amputationer.

Ad 5. 5. "Ragnarok" signalerer det værst tænkelige, så hvor realistisk vurderes øvelsen at være i sammenligning med en katastrofal ulykke på et travlt tidspunkt i City 2?

PET har vurderet, at en virkelig hændelse i denne størrelsesorden og med denne kompleksitet vil være meget lidt sandsynlig. PET vurderer, at der i virkelighedens verden ville være involveret så mange gerningsmænd og være så stort et planlægningsarbejde forud for hændelsen, at de ville have fundet ud af noget, før det nåede til gennemførelse af planen.

Beredskaberne har drøftet, om det ville være bedst at justere øvelsen efter PET's vurdering (fx alene skyderi eller en mindre bombe), men det har været øvelsesledelsens, herunder politiets, ønske at teste netop et komplekst skadested, hvor alle myndighederne presses maksimalt – både inden for egen myndighedssektor og myndighederne imellem for at øve samarbejde og at samtænke ressourcer.

Ragnarok har været sammensat af en række selvstændige, individuelle, realistiske elementer, som tilsammen har testet, hvordan beredskaberne (politi, brand og redning samt sundhed) bliver stadig bedre rustet til at hjælpe borgere og til at interagere i det værst tænkelige scenarie.